

Aan de zeereerwaarde heren pastoors  
En gewaardeerde leden van het kerkbestuur,

*De laatste maanden worden we overspoeld met beelden en verhalen over vluchtelingen. Na een lange en gevaarlijke tocht zijn sommigen van hen in Nederland aangekomen. Zij krijgen onderdak in een crisis-noodopvang, AZC en de statushouders krijgen uiteindelijk een huis in een gemeente.*

Deze vluchtelingen verlangen naar een plek in de samenleving waar ze als burger weer de draad van het leven kunnen oppakken. Misschien voor tijdelijk, misschien voor altijd. Zij verlangen naar een gemeenschap. Zij hebben mensen nodig die naast hen willen staan. Die naar ze willen luisteren, er zo maar even zijn. De Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond heeft in samenwerking met Vluchtelingenwerk Limburg een project **Vluchtelingmaatje** opgezet. Een heel laagdrempelig project. Immers ieder van ons kan het verschil maken in het leven van een ander.

Met deze brief sturen wij drie verschillende flyers mee met de oproep om ook Vluchtelingmaatje te worden. De eerste flyer roept mensen op zich in te zetten tijdens een noodopvang. Zij kunnen vluchtelingen welkom heten, in de parochie een inloopplek creëren en daar gastvrouw/heer zijn of incidentele activiteiten (mee)organiseren. De andere flyer richt zich op een Vluchtelingmaatje die zich inzet voor vluchtelingen met een (tijdelijke) status die in de gemeente/ parochie zijn komen wonen. Vaak is dan praktische hulp nodig om het huis in te richten, hen wegwijs te maken in de nieuwe omgeving, de Nederlandse taal te oefenen etc.

Daarnaast is er een flyer die parochianen uitnodigt voor een bijeenkomst om met elkaar te praten waarom wij als parochiegemeenschap willen omzien naar vluchtelingen.

Medewerkers van de Dienst Kerk en Samenleving begeleiden het project Vluchtelingmaatje. Zij organiseren bijeenkomsten om algemene informatie over het project Vluchtelingmaatje te verstrekken of over specifieke onderwerpen zoals leven in interreligieuze harmonie en interculturele communicatie. Regelmatig zal er voor Vluchtelingmaatjes een bijeenkomst zijn om met anderen over hun ervaringen te praten en kennis uit te wisselen.

Het project Vluchtelingmaatje is bovendien een manier om concreet invulling te geven aan het Jaar van Barmhartigheid. Dan dragen we als kerken in Limburg uit dat samen leven de gewoonste zaak van de wereld is!

Wilt U meer flyers '**Word ook vluchtelingmaatje**' ontvangen of informatie over het project? Neem dan contact op met de Dienst Kerk en Samenleving.

Met vriendelijke groet,

Vic. P. W.van Meijgaarden s.s.s.  
Hoofdaalmoezenier Dienst Kerk en Samenleving